

Bestuur

Het jaar 2023 was een jaar van ontwikkeling naar een volgende fase. We zien dat de organisatie goed functioneert en dat de mensen die daarin betrokken zijn trouw en enthousiast hun taken uitvoeren.

Het kantoor wordt intensiever gebruikt voor trainingen en gebedsavonden, maar ook voor pastoraat.

Per september 2022 is er gestart met 1 zondagdienst per maand om het voor gezinnen meer toegankelijk te maken om met het gezin naar de samenkomsten te komen. Dit ziet het bestuur ook als stap van groei in de stichting.

Ook zijn we als stichting afgelopen jaar aangesloten bij de stichting S.E.M. waarin we streven naar een veilige omgeving in onze stichting en binnen alle activiteiten die wij als stichting organiseren.

Er is een groei in samenwerking met andere bedieningen nationaal maar ook internationaal.

We verwachten diverse mede broeders en zusters uit andere landen tijdens het 7/jarig bestaan van de stichting waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn. (begin 2024)

Kortom: We zijn gegroeid maar zeker ook in de relaties met elkaar het is fijn elkaar te ontmoeten.

Levende bouwstenen in de hand van Onze God.

We zijn geen stilstaand water, we zijn in beweging, prachtig om te zien.